

DAVID BECK



SPIEGEL  
VAN MIJN LEVEN  
Haags dagboek 1624

De Haagse schoolmeester en dichter David Beck heeft het gehele jaar 1624 een dagboek bijgehouden. Het was bestemd voor zijn kinderen en hij noemde het een 'spiegel van mijn leven'. Het dagboek begint enkele weken nadat zijn vrouw in het kraambed gestorven was. Beck beschrijft hoe zijn pasgeboren dochter bij een min werd ondergebracht, terwijl hij zijn zuster in huis nam voor de opvoeding van de twee oudere kinderen.

Nauwgezet, zonder ook maar één dag over te slaan, noteert Beck zijn bezigheden. Hij schrijft over de bezoeken die hij aflegt, zijn wandelingen in en rond Den Haag, de kerkdiensten die hij bijwoont en hij vermeldt zelfs wat hij zoal eet. De gevolgen van de pestepidemie die in 1624 woedde en de angst die de mensen, David Beck inclusief, voor deze vreselijke ziekte hadden, komen duidelijk naar voren in zijn verslagen. Ook schrijft hij over het onderwijs op zijn school, hoe hij gedichten maakte als beloning voor de leerlingen.

Het dagboek biedt echter meer dan een gedetailleerd en boeiend beeld van het dagelijks leven anno 1624. Beck vertelt namelijk ook veel over zijn innerlijk leven, over zijn dromen en over zijn activiteiten als dichter. Hij werkte in deze tijd aan een cyclus sonnetten ter nagedachtenis aan zijn vrouw. Verschillende van zijn gedichten zijn in druk verschenen, andere zijn overgeleverd in manuscript. Becks dagboek is het eerste (Nederlandse) dagboek waarin we een dichter aan het werk zien. De gedichten waarover hij schrijft, zijn in deze editie van zijn dagboek als bijlage opgenomen.

Voorzijde omslag: Jan van Goyen, *Winter*, 1625. R. G. Schabert, Zürich, 1988. Foto historisch-topografische atlas C

Egodocumenten deel 3

ISBN 9065501134



9 789065 501134

# Inhoud

**Inleiding 7**

**Tekst 21**

**Register van personen en zaken 231**

**Bijlagen:**

**Gedichten 273**

**Auteurs en boektitels 288**

**Woordenlijst 292**

**Kalender 297**

## Register van personen en zaken. Dit betreft Frederik V van de Palts.

### Pagina 245 en 246

Frederik V van de Palts, (15..-1632), koning van Bohemen 1619-1620, de "Winterkoning", gehuwd met Elizabeth Stuart (1596-1662), die sinds 1621 op de Kneuterdijk wonen. David Beck toont een bijzondere belangstelling voor dit hof. Hij noteert wanneer ze een ballet of banket ten hove bijwonen, waar ze ter kerke gaan of dat de koningin op 16 oktober is bevallen van een zoon. Als David eens mag dineren met de kamerheer-keukenmeester Silber van Silberstein is hij verguld, een ander keer mag hij door bemiddeling van Adriaan van der Cruijse die "als een kint aen des Coonings hof was" de zilverkas bezichtigen. Zodra David hem ziet noteert hij in zijn dagboek iets in de geest van "Zat nu recht tegen hem over in zijn gezicht". Ook maakt David kennis met Pieter, de Engelse goudsmid van de koning. Tijdens een wandeling gaat het dochtertje van Christian Rumph, "des Conincks doctoor" mee. Zelfs mag David eens 's Konings tuin bezoeken, een tuintje vergeleken met wat de vorst in Heidelberg had bezeten. De verering was zo groot dat David een tekening van de vorst gemaakt heeft; Chrispiaen van Queborn kon deze zelfs een keer lenen. Zowel David als zijn broer Hendrik Beck hebben gedichten op Bohemen en zijn ongelukkige vorst geschreven: 5, 7, 11, 12 januari; 3, 22, 2 maart; 8, 14, 29 april; 5, 6, 16, 20, 25, 27 mei; 11, 25 juni; 7, 10 juli; 1, 4 augustus; 1 oktober. Konings tuin: 28 september

#### Frederik Hendrik

- Woont banket en ballet van Maurits bij: 5 januari
- Houdt banket en ballet: 11 januari (Const. Huijgens, *Gedichten*, uitg. door J.A. Worp, dl. 2 (1623-1636), blz. 56-57)
- Reist met Maurits per slede naar Gelderland: 18 februari
- Maakt met o.a. de Winterkoning uitstapje: 24 maart
- Bezoekt met gezelschap kermis te Scheveningen: 27 mei
- Toast op Maurits en - : 3 juni
- Ets voorstellend - , zie: Delff, W.

Frederik, koning in Duitsland, zie: Amberg